

ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΝ

1. Το πολιτικό σχέδιο δράσης των ολιγαρχικών

Οι πραξικοπηματίες επιδίωκαν:

- A. Την επαναφορά και την εγκατάσταση του ολιγαρχικού καθεστώτος στην Κέρκυρα
- B. Την απομάκρυνση του νησιού από την επιρροή της Αθήνας
- Γ. Τη βαθμιαία προσάρτηση της Κέρκυρας στην Κόρινθο και συνεπώς στην πελοποννησιακή συμμαχία

2. Οι ενέργειές τους

Για την πραγματοποίηση του σχεδίου τους, προέβησαν στις εξής ενέργειες:

- A. Κάλεσαν σε συνέλευση τον Κερκυραϊκό λαό
- B. Κατάργησαν την αμυντική συμμαχία (επιμαχία) με την Αθήνα
- Γ. Εξήγγειλαν την πολιτική της ουδετερότητας
- Δ. Ανάγκασαν το λαό να επικυρώσει τις αποφάσεις τους
- Ε. Έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα με διπλό επιδιωκόμενο σκοπό

3. Ανάλυση των πτυχών του σχεδίου τους

A. Οι ολιγαρχικοί επιδίωκαν την επαναφορά του ολιγαρχικού καθεστώτος, γιατί αυτό ανταποκρινόταν στα πολιτικά τους ιδεώδη με τα οποία ανατράφηκαν και γιατί ικανοποιούσε τις φιλοδοξίες και τα συμφέροντά τους

B. Η εξάρτηση της Κέρκυρας από την Αθήνα λόγω της επιμαχίας συνεχώς ενίσχυε τη δημοκρατική παράταξη στο νησί, γεγονός που ματαίωνε τις δικές τους βλέψεις για άνοδο στην εξουσία

Γ. Η μακρόχρονη ολιγαρχική παράδοση στο νησί και η πολιτική και φυλετική συγγένεια με την Κόρινθο εξυπηρετούσαν, κατά την κρίση τους, καλύτερα τα συμφέροντα της Κέρκυρας, όπως και τα δικά τους

4. Λόγοι αποτυχίας του σχεδίου των ολιγαρχικών

Τα πλάνα των ολιγαρχικών απέτυχαν διότι:

A. Οι ολιγαρχικοί αργά θυμήθηκαν τους δούλους και νοιάστηκαν για αυτούς, όταν τους πίεσε η ανάγκη. Συνεπώς για τον εαυτό τους κυρίως ενδιαφέρονταν

B. Δε φαίνονταν ειλικρινείς οι προθέσεις τους και δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη

Γ. Οι δούλοι δεν τους συγχώρεσαν για τη σκληρή έως τότε συμπεριφορά απέναντί τους. Είδαν λοιπόν ότι ήταν ευκαιρία να τους τιμωρήσουν συμπράττοντας με τους δημοκρατικούς που πιθανότατα θα νικούσαν γιατί ήταν περισσότεροι και πιο αποφασισμένοι

Δ. Άλλη ήταν η άρχουσα τάξη των ευγενών και των πλουσίων, και άλλη των δημοκρατικών και των δούλων. Για αυτό άλλωστε κοινωνικά και ιδεολογικά οι δούλοι ένιωθαν πιο κοντά στους δημοκρατικούς παρά στους ολιγαρχικούς

Άλλοι λόγοι αποτυχίας ήταν οι εξής:

A. Οι δημοκρατικοί κατείχαν πιο επίκαιρες θέσεις από αυτές των αντιπάλων τους

B. Οι ολιγαρχικοί ήταν πολύ λίγοι σε αριθμό σε σχέση με τους δημοκρατικούς

Γ. Οι ολιγαρχικοί με τις αυθαιρεσίες τους είχαν γίνει ανυπόφοροι και στερούσαν από τους δημοκρατικούς με τη δύναμη της εξουσίας τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Η απόφαση των ολιγαρχικών να δολοφονήσουν τον Πειθία.

Οι ολιγαρχικοί δεν κατάφεραν να καταδικαστεί ο Πειθίας και δημιούργησαν ένα πραξικόπημα με αίτια κυρίως οικονομικά και πολιτικά. Κατ' αρχήν επειδή ο Πειθίας διέθετε πολιτική ισχύ και κύρος, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε πιθανότητα να μεταπείσει τους Κερκυραίους να ακυρώσουν το ψήφισμα ουδετερότητας και να εντάξουν την πόλη στην Αθηναϊκή συμμαχία, κάτι που δεν συνέφερε τους Πελοποννήσιους. Ακόμα οι ολιγαρχικοί προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν στην πολιτική σκηνή και να

ευνοήσουν τους Κορίνθιους με το να προσαρτήσουν την Κέρκυρα στην Πελοποννησιακή συμμαχία. Έτσι το υπέρογκο ποσό που έπρεπε να πληρώσουν μετά την καταδίκη τους, και η επιμονή του Πειθία να εφαρμοστεί ο νόμος με ακρίβεια, να πληρώσουν εφ' άπαξ το πρόστιμο χωρίς τη δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις τους έκανε να οργιστούν και αναπτύχθηκε η εκδικητική τους μανία.

Ως συμπέρασμα λοιπόν η απόφαση των ολιγαρχικών να δολοφονήσουν τον Πειθία ήταν μια πράξη που έγινε εν βρασμό ψυχής, αφού αυτοί οι άνθρωποι ήταν γεμάτοι οργή και μίσος όχι μόνο γιατί απέτυχαν να προσαρτήσουν την Κέρκυρα στην Πελοποννησιακή συμμαχία, όπως τους είχε ανατεθεί από τους Κορίνθιους, αλλά κυρίως γιατί εξαιτίας του Πειθία και της δύναμής του έπρεπε να πληρώσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν είχαν τη δυνατότητα δώσουν.