

Ομάδα 3^η

Βασιλειάδου Κωνσταντίνα - Γαλάνης Ευάγγελος

Γκότση Δήμητρα - Κηπουρού Σοφία - Κοτρίδης Λάζαρος

A) Αφού μελετήσετε τους παρακάτω συνδέσμους: [Αγησίλαος 1](#), [Αγησίλαος 2](#), [Αγησίλαος 3](#)

[Αγησίλαος 4](#) (Ο τελευταίος σύνδεσμος απαιτεί γνώση της Αγγλικής)

να κατασκευάσετε ένα αρχείο **παρουσίασης (power point)** με **7- 10** διαφάνειες στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα εξής: Βιογραφικό του Αγησίλαου (Ημερομηνία γέννησης, θανάτου, καταγωγή, αξιώματα, αρετές) Σκοπός της εκστρατείας του στη Μικρά Ασία, ο στρατός του, αξιολόγηση της εκστρατείας . Η τελευταία διαφάνεια να αναφέρεται στο πως κατάφεραν οι Πέρσες τελικά να τον απομακρύνουν από τη Μικρά Ασία. Οι διαφάνειες μπορούν να συνοδεύονται και από κατάλληλες εικόνες.

Για να δείτε το αρχείο power point, κάντε κλικ [εδώ](#)

B) Το τόλμημα του Αγησίλαου επαναλήφθηκε αρκετούς αιώνες αργότερα το 1919. Αφού αντλήσετε στοιχεία κάνοντας κλικ [εδώ](#) (Ενότητα -> Άφιξη Ελληνικών στρατευμάτων και Ισχυροποίηση των Ελληνικών διεκδικήσεων.) Βέβαια η επιχείρηση αυτή είχε οδυνηρή κατάληξη για τη χώρα μας, με τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Σ' ένα σύντομο πολυτροπικό (να περιέχει και εικόνες) κείμενο αναφερθείτε στην απόβαση των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη και στην υποδοχή που τους έγινε και στην πιθανή ομοιότητα ανάμεσα στην εκστρατεία του Αγησίλαου και την εκστρατεία του 1919.



Στις 15 Μαΐου 1919 ελληνικά στρατεύματα έφθασαν στη Σμύρνη και κατέλαβαν την πόλη και τις γύρω περιοχές, με την κάλυψη του Ελληνικού, Γαλλικού και Βρετανικού ναυτικού.

Έλληνες και Αρμένιοι της Σμύρνης υποδέχτηκαν τους Έλληνες ως σωτήρες. Οι Τούρκοι έβλεπαν τους Έλληνες ως κατακτητές στον τόπο τους. Το μεγαλύτερο μέρος του Τούρκικου στρατού στην περιοχή παραδόθηκε στα συμμαχικά στρατεύματα ή κατέφυγε στην ύπαιθρο.

Οι Δυτικές δυνάμεις συνέχισαν την κατάκτηση των γύρω περιοχών με σκοπό να ενισχύσουν την θέση τους στην περιοχή της Σμύρνης. Σταδιακά, η Ελλάδα είχε κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων της Μικράς Ασίας

Και στις δυο περιπτώσεις οι απελευθερωτές έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και σκόρπισαν την ελπίδα ότι θα απαλλάξουν τους ντόπιους ελληνικούς πληθυσμούς από τα δεινά και την καταπίεση. Ωστόσο για διαφορετικούς λόγους και η μια και η άλλη επιχείρηση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, στη δε τελευταία περίπτωση, η χώρα μας γνώρισε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας της, τη Μικρασιατική

Καλή επιτυχία στην ομάδα σας!